



**ABDURRAHMAN  
ÇİÇEK**

abdurrahmanciçek@memleket.com.tr

## Boyacı çocuk ve ayakkabısız umut

**B**en o çocuğu bir çay ocağı köşesinde, kaybolmuş çocukluğumu ararken buldum. İçinde bu şehrin, bu hayatın acımasızlığına; terk edilmişliğini, hırpalanmışlığı ve umarsızlığını sorgularken buldum onu. Yüreğinde isyan vardı, gözlerinde uysallık, gözlerinde yalnızlık, elinde fırça, elinde boyası, elleri boyalı; omzunda boya kutusu, omuzlarında bu şehrin en kahırlı yitki. Bu çocuğu bir çay ocağı köşesinde buldum. Adı Memet'ti. Sıkılgan ve ürkek. Bana yaklaştı. Bir şeyler diyeceği belliydi. Yüzüme bile bakmadı; sanki yabancı veya namahrem bir sevdamın, tarihin ve kavgarın sahibi gibiydi. Önce kalbiyle, sonra gözleriyle, sonunda diliyle konuştu: 'Boyım mi aabi'. Yüzüme ilk bakınca cevap alamadım. Sanki cevap alınca şaşıracaktım gibi sıklı. Ağında yırtık potini, elleri, parmakları, soğuklardan olacak, çatlamıştı. Yüzü çocuk yüzüydü, bakışları ihtiyar... Döndü; gidecekti ki vazgeçti sonra. Beni kendine yakın hissetmiş olmalı; kalplerimiz ısınmıştı birbirine. 'Boyım mi aabi, parlamazsa bedava'. Çocuk benden yine cevap alamadı. Ürktü biraz. 'Benim ayakkabılarım yok ki kardeş. Çünkü benim ayakkabılarım yok. Kalbim var, hayallerim var, umutlarım var ama ayakkabılarım yok. Bir zaman önce vardı tabii. Hem de en fiyatlısından, en cilalılarından. Ama şimdi ne ayakkabılarım var, ne de ayakkabılarım. Askerden yeni...'

Çocuk gelmiş, boya kutusunu yanıma, ellerini avucuma, gözyaşlarını kalbime bırakmıştı. Boyacı çocuk, ayakkabısız umutlanmanın derdini dinleyecekti, belli.

Ne için, hangi neden uğruna. Bir gencin umutları, hayalleri nasıl da sekteye uğratılıyor; ayakları, bedeni gibi. Unutulmuşluk, terk edilmişlik ve nihayetinde derin bir yalnızlık. 'Hayat, bazen böyledir işte boyacı kardeş. İşte bazen insana böyle küser, böyle düşman kesilir. Ayakkabılarımı boyatamadım sana. Ama ne sen üzül ne de ben. Ayakkabılarım yok ama güzel bir kalbim var. Tertemiz bir kalp; kırılacak kadar narin ve şeffaf. Gözlerim var; ısınacak kadar içten. Bir de arkadaşım var; senin gibi vefakâr, senin gibi içten.'

Gel yanıma, otur boyacı kardeş. Gel yanıma otur. Bir çay iç benden duman duman, tütsü değil, ilaç evvelallah. Dua gibi şifa. Sana bir de simit söyleyeyim; sıcak. Öyle ya, hayat, biraz da böyledir. Bilirim, her şehrin acıyan ve acıtan yanları vardır. Her insanın da yufka, nazerin ve kırılan bir kalbi... Her kalbin bir derdi, bir hikâyesi vardır. Kimi terk edilmişlik, kimi unutulmuşluk, kimi ihanet, kimi aciz kalan dertler... Hepsi de kederden ve gözyaşından bir hayatın zorunlu sahibidir. İsyan ateşinin hârelenmesi de bundandır.

Ben o çocuğu bir çay ocağı köşesinde buldum. Kendimi buldum. Ben, kendimi anlattım ona, o da kendini dinledi. Hayatımızın baharı nasıl solmuşsa, çağlayan ırmaklarımız nasıl kurumuşsa, sıcaklar nasıl düşmüş ve ayazlar nasıl sarmışsa bizi, çocuk da, sokaktaki hava da aynen öyleydi. Yağın kar donmuştu. Soğuklar hayatı da dondurmuştu. Çay ocağı duman altı olmuş, sanki memleketin bütün tren rayları buradan geçiyor, yüreği acıyan kim varsa sanki bu istasyondan geçiyordu. Camların buğusuna hep aynı şeyler yazılmıştı; 'Batsın bu dünya', 'Zalim felek' 'Yıkılmadım, ayakta'yım.' Eee, bana bir sandalye verin oturayım. Boyacı çocuğu, bir çay ocağı köşesinde buldum. Kendimi buldum. İşte hayat biraz da böyle, dedik. Ağladık, güldük, anlattık birbirimize; Bir sevda türküsü yak, güvercinler ürkmessin. Bir güneş doğsun üzerimize, aydınlıklar bitmesin.



**İSMAİL  
DETSELİ**

ismaildetseli@hotmail.com

## Kadın...

**D**ünyada Âdem atamızla birlikte yaşamın başladığından bu yana geçen zamanda şu gerçek her zaman gözler önünde bulundurulmuştur: **Ne kadın erkeksiz ne de erkek kadınsız olabilir.** Zaten böyle bir dünya yaşamı da düşünülemez. Son yıllarda kadınlara şiddet, baskı, zulüm o kadar arttı ki, zannederim kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların köle gibi alınıp satıldığı cahiliye devrinde bile bu kadar baskı ve zulüm görülmemiştir. Bu modern çağda bu gibi hadiselerin vuku bulması akıselim düşünenlerin beyninde fırtınalar estirmekte ve acaba bu toplum bu insanlık nereye gidiyor diye düşündürmektedir. Şu önemli durumu açıklamak isterim ki, hem bir kadından doğmuş olan hem de yanında bulunan bir kadının her türlü hizmetinden yararlanan ama yine de kadını hor gören aşağılayan ona her türlü eza cefayı reva gören insanlara şu söz çok yakışır: Bundan 1400 küsur sene önceki cahiliye devri geride kalmış ama o zamanın cahil insanların günümüzde hala yaşamlarını sürdürmektedirler... Biz bırakalım başka milletleri, geri kalmış ileri gitmiş olsunlar, bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Ya bizi ne ilgilendiriyor? Ülkemizin bir Müslüman toplumu olduğunu düşününce aklımıza yüce Yaradanımızın kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'de kadınlar hakkında bize indirmiş olduğu ayetler ile kadının yeri ve konumu hakkında verdiği bilgiler geliyor. Gerekse önderimiz, liderimiz, Peygamber Efendimizin kadınlara davranışları ve söylediği hadisi şeriflerle kadınlarımız güvence altına alınmıştır. Bütün bu gerçeklere rağmen gerek anne olarak, gerek eş olarak,

gerek derleyip toplayıcı, giydiren kuşatıcı, evine yuvasına çocuklarına bağlı bir koruyucu olarak insanlara bir şeyler anlatamıyorsa, bir şeyler öğretemiyorsa bu insanlığın manen ve ruhen çöküşünün bir işareti değil de nedir? Bu konularda insanlar şayet duyarlı ve vicdanlı hatta sorumlu değiller ise ne çıkarılmış olan ne de çıkarılacak en caydırıcı kanunlar vız gelir. Bundan 50-60 sene önceleri Konya'mız kırsalında bile insanlar bir kadınla bir erkek boşanmış ise, hatta resmi nikahı yok olsa dahi erkeğin ağzından çıkan bir "boş ol" kelimesi ile o insan, o kadın bir daha birbirlerinin yüzüne eş olarak bakmaz, ama aynı beldede yaşiyor iseler mecbur kalıp görüştüklerinde sanki bir kardeş gibi birbirlerine muamele ederlerdi. İşte insanlığın gereği de bu idi. Hatta şu kelime o yıllarda çok yaygındı erkekler arasında: **"Yok kardeşim ben boşadığım avradın topuğuna bakmam o benim artık dünya ahiret kardeşimdir"**.

Bu, erkeklerin o devirlerde bile ne kadar olgun ne kadar onurlu mukaddesatına, dinine, maneviyatına ne kadar olduklarının bir göstergesi idi. Şimdi ise ne kadar aymazlık ne kadar terbiyesizlik ne kadar egoistlik yapıyorlar. Akal sır ermiyor yapılan işlere... Bu bir manevi çöküntünün maneviyattan yosun olmanın delilidir sanırım.

Sen aile olarak aldığın kadına tecavüzde bulunacaksın, kadınına dayak atacaksın, eza cefa edeceksin, şiddet uygulayacaksın hülâsa hayatı o insana zehir edeceksin. Sadece egolarının tatmini için bütün her şeyi layık göreceksin sonra "sen benim malımsın, sen bana aittin ben erkeğim" gibi bahaneler ile kanunların o kadına ve evine bile yaklaşmama yasağı koymasına aldırış etmeden ondan faydalanmaya çalışacaksın. Karşı koyunca, imdat isteyince de onu bıcağla silahla öldüreceklerin veya sakat bırakacak kadar döveceksin. Bırak insanlık alemi, hayvanlar aleminde bile olmayacak kadar cahilce bir şeydir.

Buraya kadar hep erkekleri suçlayıp geldik. Ama bir gerçek daha var ki bazı aile ortamlarında suça iştirak eden, suçu yarı yarıya paylaşan kadınlarımız da yok değil. Allah bir kadın ve bir erkeği bir yuvada bir çatı altında birleştirmiş. Bu yuvanın bazı yokluk, kıtlıklar bazı zor zamanları yaşam içerisinde

çok acı dolu çileleri de olabilir. Bu dünyanın binbir türlü halindedir. İşte burada kadın "senin bir şeyin yok, komşunun şusu var, busu var arabası var, atı var" diye evin beyinin beynini yere adamın çileden çıkmasını sebep olursa, bu da bir ayrı suçtur. Eğer bey olanca gücü ile çalışır çabalarsa, ama bazı işler yolunda gitmiyorsa evin hanımı da bu yuvanın mutluluğuna sabırla metanetle şükürle katkıda bulunursa, sonunda sabırla koruk helva oluverir. Allah çok büyük nimetler ile yuvayı şenlendirir. Kadınlarımızın da bilinçli olmaları lazımdır eşi içki içerse kumar oynarsa evinin çocuk çocuğundan rizkını lüzumsuzca harcar ise o yuvanın kadınında körü körüne o yuvanın yükünü taşımaya beklenemez bunlarda erkeklerin ayıdır. Her zaman şu bilinmeli ki arkadaşlıkta da yuvada da birlikte dirlik doğar herkes üzerine düşen görevin bilincinde olup yuvanın devamı sağlanmalı gerisini Allah düzene koyar gider.

Allah insanlarımıza şuur ve sorumluluk ihsan etsin... Yuvalarınız mutlu, geleceğiniz umutlu olsun. 14 yıl önce yazdığım şiirin bir kısmı:

## KADINLARIMIZ

*Süt verir, kan verir, hamallık eder  
Çalışır çok çeşit işlere gider  
Giyydirir, kuşatır bizi bey eder  
Eşimiz, kızımız, hem anamızdır  
Kadınlarımız bizim varlığımızdır*

*Dikiş diker, nakış yapar, iş yapar  
Ütü yapar, ekmek eder, aş yapar  
Gönlümüzü kırmaz bizi hoş tutar  
Eşimiz, kızımız, hem anamızdır  
Kadınlarımız bizim varlığımızdır*

*Yazdığım dizeler hep içimden geldi  
İsmail kalemin yazdıkça bağrımı deldi  
Yaratan kadına çok değer verdi  
Eşimiz, kızımız, hem anamızdır  
Kadınlarımız bizim varlığımızdır*



**Ass. Prof. Dr.  
SAİM  
KAYADIBİ**

skayadibi@yahoo.com

## Malezya'ya rektörler çıkarması

**K**uala Lumpur bu hafta Türkiye'den çok önemli misafirleri ağırladı. Bu misafirler Türkiye'nin eğitim sahasındaki uluslararası vizyonunun Malezya'daki ilk habercileriydi. Bir başka ifade ile "tarihin normalleşmesi"ne ilk katkı idi. Böylece uzun bir süredir Türkiye ile Malezya arasında çok yönlü yapılması gereken ilişkiler başlatılmış ve hayata geçirilmiş oldu. Bunun ilk pratik uygulamasının yüksek öğretim seviyesinde gerçekleştirilmiş olması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Türkiye'den Yalova Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi atık davranarak Malezya'nın en gözde üniversitelerinden biri olan International Islamic University Malaysia (IIUM) ile Erasmus benzeri bir proje olan öğretim görevlisi ve öğrenci değişim protokolünü kapsayan Memorandum of Understanding (MoU) Cuma namazı öncesinde karşılıklı imzaların atılması ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin yeni kurulan bu iki yeni üniversitelerinin dinamik ve işbirlikçi Rektör ve Rektör Yardımcıları Türkiye'nin küresel vizyonuna ilk katkıyı yapmış olmakla Malay-Türk dostluk ve kardeşliğinin pekişmesine öncülük etmiş oldular. **Yalova Üniversitesi'ni Rektör Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu ve öğretim görevlisi Prof. Dr. B. Gültekin Çetiner, Bartın Üni-**

**versitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Gündoğan Beyefendiler** temsil ettiler. MoU anlaşmasının imzalanma töreninde Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi **Sayın Serap Ataay** hanımefendi iki kardeş ülke arasında gerçekleştirilen bu MoU protokolünün ciddi eğitim ve öğretime katkılar sağlayacağına vurgu yapması Türkiye'nin dış ve iç politikada önceliklerinin daha iyi kavranılmasına başladığının sinyallerini veriyordu. International Islamic University Malaysia'ı temsilen **Rektör Prof. Dato' Sri Dr. Syed Arabi İdidi, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmad Faris İsmail** ve fakülte dekanları ile birlikte bizim fakültenin dekanı **Prof. Dr. Khaliq Ahmad** de hazır bulundular. Artık bu anlaşma ile International Islamic University Malaysia'da okuyan bir öğrenci karşılıklı olarak istediği zaman Bartın Üniversitesi yada Yalova Üniversitesi'ne gidebilir orada belirli bir süre eğitimine devam edebilir. Almış olduğu notlar ve krediler karşılıklı olarak taraflarca tanınır. **Öğrenci ve öğretim görevlileri değişimi çerçevesinde ciddi ortak projelerin hayata geçirilebileceği konusundaki Rektör Bey'in sözleri oldukça kayda değerdi.** Özellikle mühendislik bilimlerinde hayata geçirilen bu karşılıklı değişim programlarının ileride sosyal bilimlerde de aynı şekilde yapılabileceğine yönelik yeşil ışıklar yakıldı.

Malezya halkının kültürel motiflerinin hayatın bir parçası olmasından dolayı Rektör beyin doğal giymi misafirler üzerinde hoş bir intiba bıraktı. Hele iyi niyet gösterileri ve mütevazı tavırları dostlukların kesinlikle geliştirilmesi gerektiğinin ipuçlarını veriyordu. Kardeş ülkeler ile bilimsel ortaklıkların geliştirilmesi projelerin yapılması hayati bir öneme sahiptir. Kıtalar ötesinde olsa da Malezya halkı ile Türklerin tarihi bağları çok sıkı ve derindir. **13. yüzyıla kadar dayanan dostluk ve kardeşlik bağları ticaretten, sanayiye, eğitimden**

**stratejik ortaklığa kadar ciddi ve sağlam adımların atılmasını zorunlu kılar.** Biz yapmaz isek başkaları bunu yapacaklardır. Boş bira-kan yerler daima birileri tarafından doldurulur. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 28 yıl, böyle iki kardeş ülkeyi tekrar birbirlerine yakınlaştıran adımların atılmasında **21-23 Şubat 2011 tarihlerinde Malezya Başbakanı Najib Tun Abdul Razak'ın 3 günlük 5 bakan toplam 90 kişilik güçlü bir ekip ile** resmi bir Türkiye ziyareti gerçekleştirmesi en büyük payı oluşturuyordu. II. Abdülhamit Han'dan (cennet mekân) dolayı **Türk kanını taşıyan Başbakan Najib** ikili ilişkilerin başlamasında anahtar rolü oynadı. Türkiye ziyaretiye yoğun bir gündemle gelen Sayın Malezya Başbakanı, **ortak eğitim projelerinin yanında şu konular üzerinde de anlaşmalar yapmıştı:** Serbest Ticaret Anlaşması; ikili ilişkilerin 'stratejik ortaklık düzeyi'ne çıkarılması; iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk aşamada 1.35 Milyar Dolar'dan 5 Milyar Dolar'a çıkarılması; İki ülke arasındaki vizelerin tamamen kaldırılması; Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kuala Lumpur direkt uçuşlarının tekrar başlaması; Türkiye'de 'Malezya Yılı' ve Malezya'da 'Türkiye Yılı' ilan edilmesi; Türk firması FNSS tarafından, Malezya ordusu için 600 Milyon US Dolarlık 257 adet 8x8 zırhlı muharebe araçlarının üretilmesi; Türkiye'nin otomotiv sektöründe çok güçlü olduğunun belirtilmesi ile Türkiye-Malezya modeli ortak bir proje başlatılması; Türk-Malezya İş Konseyi'nin tekrar aktif hale getirilmesi; Soyut Holding tarafından Malezya'da 12 adet rüzgar türbininin kurulması. Bu projelerin ilkinin eğitim alanında gerçekleştirme hızlığını gösteren dinamik **Bartın ve Yalova Üniversitesi Rektörlerine ve bu çalışmaların hayata geçirilmesinde katkısı olan değerli vizyon sahiplerine ayrıca teşekkür ediyoruz.** Rabbim (c.c.) gayret ve azimlerini artırsın.

## Kilolarından kurtulmak isteyenler dikkat

**SELÇUK** Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı ve Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Gökbel, diğer mevsimlere göre daha hareketsiz geçen ve kilo alınmanın daha fazla olduğu kış aylarının ardından bir çok kişinin fazla kilolarından kurtulmak istediğini söyledi. Daha kalın giyildiği için fazla kiloların kış mevsiminde aşırı rahatsızlık vermediğini belirten Gökbel, ancak baharla birlikte daha ince kıyafetlerin giyilmeye başlanmasıyla fiziksel görünümüne dikkat eden kadınlar başta olmak üzere bir çok kişinin bu kilolardan kurtulmak için çeşitli yollara başvurduğunu bildirdi. Prof. Dr. Gökbel, fazla kilolardan kurtulmanın sağlık açısından çeşitli yararları olduğunu dile getirerek, kilo vermenin usulüne uygun, sağlığı tehlikeye atmadan yapılmasının ve verilen kiloların yeniden alınmamasının önemli olduğunu vurguladı. Stk sık kilo alıp vermenin metabolizmada ciddi zararları yol açtığı anlatılan Gökbel, ilkbahar aylarında verilen kiloların kış aylarında yeniden alınmaması için de düzenli beslenme ve egzersizin yapılması gerektiğine dikkati çekti.



**ESAT  
ÇOĞAL**

esat.cogal@hotmail.com

## Kaddafi'nin sonu geldi!

**L**ibya'da olaylar bir türlü bitmiyor, halk her gün isyan içinde olmasına rağmen Kaddafi isimli şahsiyet oturduğu koltuğa kazık çakmışçasına bırakmak istemiyor. Halkını öldürtüyor, petrol kuyularını bombalattırıyor, ağır silahlarını imha ettiriyor. Kısaca bu çöl bedevi ve ailesi "yusuf yusuf" modunda. Hele bir de Amerika ve Avrupa Birliği bu olayları görüp Kaddafi'ye bir dış biliyorlar ki sormayın

gitsin... Bu yazımı yazarken ilk bombalamamın Fransa'dan geldiği ile ilgili haberleri okudum. Amerika savaş gemilerini getirmiş, Libya'nın burununu dibine koymuş. Bunun ne demek olduğunu çocuk bile anlar, kâhin olmaya gerek yok. Halkı "özgürlük" dedikçe tüyleri diken diken olan ve onları susturmak için her şeyi yapan Kaddafi'nin Amerika'nın kucağına oturması yakındır. Maalesef. Irak'ı anımsayın, Saddam Hüseyin de halkına zulüm ediyor denilerek, tam da ABD'nin bulunmaz fırsatı yakaladığı anda nasibini almıştı, aynı şekilde bu karışan Arap ülkeleri ve Ortadoğu da nasibini alacak bunlardan. Yahu neden uzlaşmıyorsunuz, neden bırakıp gitmiyorsunuz? Halkın sağduyusuna neden kulak vermiyorsunuz? Neden, neden, neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu toplumlarda birlik beraberlik ancak bu durumlarda meydana çıkıyor.

Aynı zamanda hepsine bakın, sözde demokrasi olan bu ülkelerde, hiç bir zaman demokrasi olmadı, sen halkın isyanını bastırmak için Afrika'dan paralı asker tut, halkını öldürt... Ey Kaddafi yaşatırlar mı seni? Sadece Kaddafi değil... Yönetimde bulunanların neredeyse tamamı o koltuklarına yapıştıca halk artık "dur" der. Demek zorunda Ya sonra? Sonrası işte bu olur... ABD'de 65 milletten insan yaşar ama ülke bölünmez, neden? Çünkü yasalar buna müsaade etmez. Halkın özgürlüklerine karşı aşırı hassas. AB denen ülkeler ve ABD'nin planları tıkr tıkr işledikçe de işte bu ülkeler bu şekilde olmaya mahkumdurlar. Hal böyle iken Kaddafi'nin sonu da mutlak ve mutlaka yakındır. Lakin bu saatten sonra Kaddafi'nin o koltukta oturma şansı yok. Ne demiş atalarımız? "Keser döner sap döner, et kaçır kasap döner, gün gelir hesap döner." Hoşça, sağlıklıca kalın... Ama en önemlisi adam gibi adam kalın.