



ABDURRAHMAN
ÇİÇEK

abdurrahmancicek@memleket.com.tr

Kuş beyinli

İlk bahar ile beraber dünyaya gelen bir serçe yavrusu annesi tarafından beslenip bakıldıktan yaklaşık iki hafta sonra büyür, uçar ve yuvayı terk eder. O gün geldiğinde serçe yavrusu ile annesi vedalaşmaktadır. Anne, yavrusuna nasihat eder: "Dinle beni yavrum. Hayatın boyunca en çok insanlara dikkat edeceksin. Onlar çok tehlikelidirler. Eğer ki bir insan sana sırtarak yaklaşır ve de yere eğilirse hemen kaç oradan. Çünkü yerden taş almak için eğilmiştir ve seni vurmak isteyecektir."

Yavru serçe anlatılanı kabul etmiş fakat aklına daha fazlası gelmiştir: "Ya bana yaklaşmakta olan tehlikeli insanın elinde zaten taş varsa..." Anne yavruya hak verir ve sohbeti noktalar: "En doğrusu sen, her insan gördüğünde hiç düşünmeden kaç."

Etrafımda o kadar çok hikayeye şahit oluyorum ki çoğu bu hikayeyi hatırlar cihetten. Adam ile tanışıyorum, muhabbet ediyorum, sevip takdir ediyorum. Meğer adamın elinde zaten taş varmış ki görememişim. Öyle bir kötülük ediyor ki bana şaşakalıyorum. Artık yoğurdu üfleterek yemeye başlıyorum. Sonra başka bir adam ile tanışıyorum, muhabbetimiz mesafeli ve tatsız oluyor. Sevmek, güvenmek ve dost olmak istemiyorum hemen. Ya avucunda taş varsa diye de tedbiri elden bırakmıyorum. Oysa bu insan, hiç kötülük düşünmüyor. Dost olmak isteyen melek gibi, iyi niyetli bir insan. Ama benim süttan ağzım yanmış, artık yoğurdu üfleterek yiyorum. Yüzünde tebessüm taşırken avuçlarında taş taşıyan insanlar yüzünden bütün insanlardan kaçıyorum. Üstelik kaçmakla yetinmiyorum ve çocuklarıma da kaçmalarını tembihliyorum. Bir gün öğreniyorum ki benim yaptığımı her kes yapıyor ve insanlar bu yüzden birbirlerinden kaçmaya başladılar.

İyi örneklemeler çok dikkat çekmez iken kötü örnekler çabuk duyulur ve yayılır hemen. Çünkü beklentilerimiz hep iyi yönde olur ve genel eğilim bu olunca da sıradanlaşır. Aksi yönde olaylar ise belli bir farkındalık oluşturur ve daha çok göze çarpar. Algımızın hangi yöne yoğunlaştığı çok önemli. Şöyle ki etrafında her zaman güler yüzlü insanlar gören biri için somurtkan bir yüz ifadesi çok dikkat çekicidir. Bir yakını tarafından sürekli tebessümle karşılanan biri daha az tebessümle karşılanırsa bile bunu fark eder ve alınabilir. Bu da alışkanlık ve algı ile ilgilidir. İyi ve kötünün şiddetinin göreceli olması gibi. Aynı olaya şahit olan iki insandan biri olayı dikkate almayacak kadar sıradan görünürken diğeri olayı yılın olayı olarak görebilir. Vefa ve samimiyet, insanların birbirlerine karşı beklentilerinin başında geliyor. Ancak insanların en çok terk ettiği sıfatların başında da bu geliyor. Peki ama neden. Hafızamı geriye doğru şöyle bir sarıyorum ve sonucu böyle olan olayları hatırlıyorum. Şahit olduğum bu örneklemeler de daha iki sebep ortaya çıkıyor: kibir ve şükürsüzlük. Şükretmeyen insan, yaratılış gayesini unuttur, Allah'ı(c.c) unuttur; ne kadar kıymet bilir, ne de hayattan tatminlik olur. Kibir ise, şeytanın en sevdiği hasletlerdendir. Kibirli insan, sadece kendini kandıran kuş beyinli insandır. Kendisi hayattan bir şey anlamaz fakat kimse anlamıyor zanneder. Kibirli insan, aslında tatminsiz, kompleksli ve yalnız insandır.

Veliler okudukları kitaptan sınava alındı

BEYŞEHİR'DE faaliyet gösteren Özel Gönül İlköğretim Okulu'nda başlatılan 'okuyan aile projesi' devam ediyor. Veliler, proje çerçevesinde okudukları kitapları okuyan öğrencilere okutarak kitaptan sınava girdi. Ana sınıfı öğretmenleri Nesibe Çorum, Yasemin Atak, Serpil Karaboşun ve Tuğba Kıyık tarafından başlatılan kitap okuma projesi velilerden büyük ilgi görüyor. Velilere Pedagog Adem Güneş'in 'Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen Yanlışlar' isimli kitabı okutuldu. Bu kitaptan yapılan sınavda velilerin heyecanlı olduğu gözlemlendi. Sınava eşli olarak katılan velilerin soruların birlikte cevaplamaları renkli görüntüler meydana getirdi. Okulun eski rehber öğretmeni Ali Azer, sınavdan sonra velilere 'sorumluluk' konulu bir seminer verdi. Seminerin ardından velilere çig köfte ikram edildi. Müdür Yardımcısı Şaban Kırkaş, "Bizler eğitimci olarak öğrencilerimizin yanında velilerimize de yardımcı olmak istiyoruz. Başarıda öğrenci okul veli üçlüsünün etkisi tartışılmaz. Bu bağlamda beğenimin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Projeye katılan bütün ana sınıfı velilerine teşekkür ediyoruz" dedi. **OHAN**



İSMAİL
DETSELİ

ismaildetseli@hotmail.com

Hüseyin Üzülmöz

Konya Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Sayman üyesi Sayın Hüseyin Üzülmöz AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Bütün başarıların birlik beraberlikle geldiğini daima söyleyen başkanın aday adaylığını duyurması çok sevindim. Üzülmöz, halkın içinden birisi özbeöz Konyalı. Ananelerine, görenek ve geleneklerine bağlı, geçmişi ile barışık has bir Meramlı. Konya'nın tarihine ışık tutanları seven kültüre önem veren kültür adamlarını destekleyen, makamına her ziyaret için geleni geri çevirmeyip mutlaka kabul eden Konya sevgisi ile dolu bir KTO başkanı idi Üzülmöz.

Yine olmadı değil mi Üzülmöz Başkan... Yine attığımız taşlar yerine varamadı. Hani emekli olacaktın, hani o zihnindeki gönlündeki birikimleri Konya'nın en az 100 yıllık geçmişini Meram'ı, Lalebahçe'yi, Durunda'yı, Dörtokka'yı, Dutlukur'una, kır bağlarını yazacaktık...

O kadar hatırayı yaşanmışları ne yapacaksınız, unutacak mısın inşallah vekil olursun? Sakın ha unutma, gerçi sen kolay kolay unutmazsın geçmişini... Konya'nın özümünü, elmasını, armudunu, ayvasını, divleğini, karpuzunu dahası merhume analarımızın, bacılarımızın ninelerimizin aldığı katıkları, camız yoğurdunu, sadeyağını buz gibi sarmıç suyundan yayılmış turlan ayranını. Bazı ama kemeğe sıklık ve sıklığın altından şipir şipir damlayan kakırdağın yağını, ekmeğin ocağında yapılan kenarı işlenmiş olan içine binbir çeşit malzeme yapılan içli katmerini unutmazsın, yazarsın değil mi?

Ya bizim çocukluğumuzda revaçta olan harmanbış, çelik çomak oyununu da hiç unutmazsın biliyorum. Bunlardan kaçmak yok, yazacağız yazacaksınız değerli başkanım. Sen vekil olursun Sayın Üzülmöz. Olmazsın da... Çünkü sen Konyalı'yı, Konya'yı, akrabayı taallukatını unutmazsın vekil olunca... İnsanlara tepeden bakmazsın değil mi? Yok yok, ben seni her zaman mütevazi ve samimi buldum...

Sayın Başkan ile çok zamanlar oturup saatlerce Konya'yı, Konyamız'ın geçmişini, Meram'ın gazel suyunu, aşık oyunlarını, kibrit yüzük oyunlarını konuştuk... Bu gecelerde eski Konyalılarla Konya sevenleri ile yaptığımız muhabbetler bile benim nasıl bir olduğunu göstermeye yeterde artar bile. KTO başkanı olduktan sonra birçok yeniliklere imza attığını herkes biliyor bunlardan bazı örnekleri yazayım. Konya'da sanayi ürünlerini sergileyecek daha bir fuar alanı yoktu... Konya Ticaret Odası fuar alanını faaliyete geçirdiniz. Bugün artık, yaklaşık 30 bin metrekarelik bir kapalı alanda Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük tırmacı fuarını yapıyor hale geldiniz. Konya Ticaret Odası'nın kapılarını halkımıza açtınız. Sadece Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yılda 500'e yakın etkinlik yapıyor. Konya Ticaret Odasını halkın malı yaptınız. KTO Vakfını kurduunuz, adından asırlarca söz ettirecek bilim ve bilim adamları yetiştirecek... Hülâsa amel defterini daima açık tutacak bir ilim yuvası bir üniversite kazandırdınız... Eski Konya büyüklerinin duası ile sen çok yaşa, bin yaşa, sağ ol var ol. Sayın Başkan, hani bir atasözü vardır, "eğer nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den, nasip değil ise ne gelir elden".

Şimdi inşallah size bu vekillik nasip olursa inşallah olur bunu bütün kalbimle istiyorum. Üstleneceğin görev daha da büyük. Vekâlette sizden beklenenler bir hayli çoğalacak. Gerek ülke gündeminde gerekse ilimiz Konya'dan size tevdi edilecek birçok istek ve talepler olacak ama siz bunlara zaten bulunduğunuz makamdan aşinasınız, inşallah zorlanmadan bunların üstesinden gelirsiniz. Şimdiye kadar o makamlarda olup da bazı serzeniş ve istekleri kulak arkası edenlerden olmasınız. Şu hatıraları yazayım da anılar canlansın. Ben başkanın makamına bazen sohbet için vardım, bazen

Konya'da bilemediklerimi sormak için vardım. Hep yerinde buldum ve yanına girip konular açtım. Şayet konular uzun ise başkan "akşam buluşalım İsmail Bey oturup sakın kafa ile bol bol Konya'yı konuşalım, ahh eski Konya diyelim" derdi. İnşallah Ankara'ya gidersen oradaki makamına da Konyalılar buradaki gibi desursuz girip dertlerini anlatabilirler. Şayet değişirsen, ömrüm olursa onları da yazarm. Bak şimdiden söyleyeyim... Hadi yolun bahatın açık olsun. Konya ve ülke senden çok şeyler bekliyor. Vesselam...

ÖMER LÜTFİ ERSÖZ KİTABI ÜZERİNE

Damıtmak nedir? Damıtmak ince ince nüfuz etmektir... Benim yaşam itibarı ile köyümden yöremde, duyup, dinleyip, gönülüne yer ettiği şekli budur.

Yağmur damlası vardır şapır şapır yağar... Suda yakamozlar oluştururken çabucak kaybolur... Toprağa sert düşmesi ile düştüğü yerde yüzeysel sertlik oluşturur, içeri nüfuz etmeyince pek fazla fayda sağlamaz.

Ya damıtılırsa, yavaş yavaş nüfuz ederse? İşte o damıtılmış bir damladır ve her şeye faydalıdır. Örneğin; insan kalbine damıtılan sevgi damlası orada büyük sevgi ve kalıcı dostluklar oluşturur. Örneğin rahmetli anacığım bir büyük kazan süte iki üç damla maya çaldı, yani damıttı da onun süte nüfuz etmesi ile bir kazan peynir elde ederdik. Sanatçılar suya bir damla boya damıtıyor da ondan göz alıcı desenli ebrular elde ediyorlar.

İşte damıtmak, gerek insan ruhuna gerek eşyanın insanın aldığı gönül ruhuna damla damla damıtılmasa birçok güzellikler, sevgiler, dostluklar elde edilir. Bunları niçin yazıyorum: Sevgili gönül dostum, yöremizin yetiştirdiği bürokrat, Konya Büyükşehir Belediyesi Otogar Müdürü Sayın Ömer Lütfi Ersöz kardeşimin çıkarımı olduğu, benim için 'gönüllere işleyen' anlamı taşıyan **'Damıtılmış Damlalar'** kitabını yakın zaman önce zattım için imzalayıp bıraktığı TYB Konya Şubesi binasından aldım. Öyle içten ve akıcı okunuşu vardı ki, sormayın... Uykularınma der diyebileceğim kadar etkileyici idi. Okudum okudum... Eline, diline, gönlüne sağlık Ömer Bey kardeşim... Kitabınız hayırlı olsun... Yeni yeni kitaplarınızı görmek dileği ile sevgiler sunuyorum.



Ass. Prof. Dr.
SAİM
KAYADİBİ

skayadibi@yahoo.com

Dubai Global Islamic Marketing

Yeryüzünün yapay cenneti olarak tanımlanan Dubai, ekonomi, finans ve yatırım sektöründe olduğu gibi akademik açılımda da yeni atılımları sürdürmeye devam ediyor. En son 2008 ve 2009 krizleri ile birlikte saygınlığı sarsılmasa da Emirler'in yeni strateji arayışları ile bu olumsuz hava yok olmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çok değil, daha kırk elli yıl öncesine kadar balıkçılık ile uğraşan zamanla ticaretin önemini kavramaları ile küçük çaplı ticaret faaliyetleri yaparak geçinen sınırlı bir Arap Körfez ülkesi idi. Petrolün de etkisiyle adı duyulur hale gelen ülkeyi, Emirler projeler geliştirerek serbest bölgeler inşa etmeleriyle dünyanın iş, turizm ve yatırım merkezi haline getirdiler. Hızlı büyümesi ve özellikle inşaat sektöründeki olağanüstü yapıları ve ilginç binaları ile dikkatleri üzerine çeken Dubai, geçen mali krizde neredeyse küresel krizin "günah keçisi" ilan edilecekti. Palmiye ağacını andıran yapay adası, dünya şeklindeki takım adaları ve dünyanın en yüksek gök delenlerinin inşa edilmesi bu krizlere neden oldu diye bilinir. Oysa mâli krizin kaynağının inşaat sektöründeki aşırı açılmadan kaynaklanmadığı, bunlara

endekslilik olarak fayda elde eden yabancı güçlerin kendi zararlarını farklı bir metotla hafifletme çalışmalarını olduğu netlik kazanmıştır. Yüzyirmi ülkeden yaklaşık yedi bin civarında firma ile bölgenin en büyük, dünyanın da en iyi serbest ticaret bölgelerine sahiptir. Dünyanın altıncı büyük limanı konumuna yükselen Jafza doğu-batı arasında geçiş üssü ve bütün Körfez ülkelerinin de en hareketli lojistik merkezidir. Yerli ve yabancı firmalar burayı diğer pazarlara girebilmek için atlama tahtası olarak kullanmaktadırlar. **Burası aynı zamanda dünyanın üçüncü ve bölgenin de en önemli ticaret ve re-export merkezidir.** Emirates Hava Yolları bu bölgenin ciddi anlamda tanımına ve insan akışının gerçekleştirilmesinde ciddi fonksiyon üstlenmiştir. Henüz kâr eder konumda olmasa bile Emirates Hava Yolları'nın yan getirisi ve Emirliklere dolaylı katkıları sayılamayacak derecede önemlidir. **Bu "side benefit" diye adlandırılır.** Böylece kendi içerisinde ticaret faaliyetlerini aşarak küresel bir boyuta taşınarak Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin yanısıra Afrika, Doğu Avrupa, Hint Kıtası ile 2 milyarlık nüfusa hitab edilebilen bir re-export merkezi durumuna gelmiştir. Yaklaşık 5.5 milyon nüfusu BAE'nin %80 den fazlası yabancılar iken Dubai'de bu rakam %90 lara üzerindedir. **Sokakta neredeyse bir tane yerli halk görmek imkansız gibi gelmektedir.** Lüks arabalarda cirit atılan sefa ve eğlence merkezi olduğuna da gözardı etmemek lazım. **Ülkenin %97'si çöl** olmasına rağmen son gelişen teknolojiyi yaşamın bir parçası haline getirmeleri, haberleşme ağlarının ve altyapı gereksinimlerini yaparak sanal ofis uygulamaları dahil bütün gereksinimleri karşılayacak şekilde proje yapmaları ile yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Yüksek standartlarda hizmet verme anlayışı, ulaşım, konakla-

ma, finans ve iletişim sahalarının yanında eğlence sektörünün de merkezi konumundadır. Bütün bu hareketliliğin yanında **bilimsel çalışmalar gözardı edilmemesi** ve sürekli yüksek standartlarda akademik seminer ve konferanslar düzenlene gelmiştir. **Bölgeyi canlı tutan diğer faktörlerden bir tanesi de akademik birlik-teliklerdir.** Emerald ile United Arab Emirates University Faculty of Economics and Business'in ortaklaşa gerçekleştirdikleri Global Islamic Marketing Conference birçok sahasında uzman bilim adamı ve işadamlarını bir araya getirdi. 20-22 Mart 2011 tarihlerinde Park Hyatt Dubai Creek'de yapılan konferansa **Türk bilim adamları da teşrif etti.** Bunlardan Durham Üniversitesinde görev yapan **Mehmet Asutay**, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden **Sumeyra Duman Kurt**, Hollanda'dan **Hatice Kızgın**, Bilkent Üniversitesi'nden **Özlem Sandıkçı** ve **beniziz** International Islamic University Malaysia'dan katılımlarımızla konferansa anlamlı katkılarımızın olduğunu düşünüyoruz. Konferans organizasyonunda ciddi emek harcayan UAEU ekonomisi bölümü öğretim görevlilerinden **Dr. Baker Alserhan** beyin konferans sonrası özel ilgisi karşısında duyduğum memnuniyeti burada ifade etmek istiyorum. Neredeyse bütün İslam ülkelerinden ve bir çok batılı ülkeden katılımcılar oldu. **Hem Batılılar'ın hem de İslam dünyasının gündemini teşkil eden ortak bir konu vardı:** Yükselen Türk imajı ve İslami uyanış. Herkesin itiraf ettiği ortak bir nokta ise Türkiye'nin bütün mazlum halkların sözcüsü olduğu ve ezilmişlere özgüven aşladığı, **"tek başına sıradan bir insanın bile tarihin seyirini değiştirebileceği inancını"** yüreklere aşılamış olması idi.



ESAT
ÇOĞAL

esat.cogal@hotmail.com

Milletvekili ne iş yapar?

Demokrasilerde, demokrasi ile yönetilen toplumlarda, toplumu temsil etmek için seçilmiş başına gelen, parlamentoda çalışan kişidir milletvekili. Milletvekilinin açıklaması tanımı bu, bu kadar. Milletvekillerini biz mi seçiyoruz? Hayır. Biz partiyi seçiyoruz. Seçtiğimiz parti milletvekillerini bir sıraya koyuyor ve bu sıraya göre sırası gelen milletvekili oluyor. Oysa "tercihlili oy sistemi" uygulansa, vatandaş istediği adaya oy verir ve istemediği kişiyi kendi partisinden

aday bile gösterilse desteklemeyebilir. Asıl demokrasi bence budur. Tercihli oy kullanımında halk, aday sıralaması olmaksızın istediği adaya oy kullanabilmektedir. Böylelikle Meclis, halkın iradesi Meclis'e yansımaktadır. Böyle bir seçim sistemi gerçekten ülkemize daha çok yakışır... Türkiye'de 550 tane milletvekili seçilir... Bunlar adı üstünde milleti temsil ettiği halde yani milletin altında oldukları halde, temsil ettiği millet bunların elini öpmektedir. Maalesef. Nasil bir ironidir anlamak mümkün değil. Hepsini olmasa da, büyük bir kısmının halka hizmet ettiği arada sırada vakidir. Milleti Meclis'te temsil eden, milletin sorunlarını ve kaygılarını paylaşarak çözüm üreten vekillerimiz de var. Ama şu sıralar sadece adı kalıştır milletvekilliğinin... Şimdiki vekiller "dokunulmazlık" perdesi arkasında; telefon paralarından yolsuzluklara, bölücü ve rahatsızlık verici yapılanmalara karşı olan yakınlıklarla, verdikleri demeçler ve takındıkları tavrıyla, hatta ve hatta hastane faturalarına kadar, polise tokat atmalar, trafikteki rezil halleri ile hep manşetlerde

oldular. 'Ödemeleri yapan devlet' deyip harcamanın dibine vuran, o harcamaları da anlamak mümkün değildir. Bunlar pişkinlikleri ile ün yapmışlardır ve genelde silah taşırlar. Yani hem dokunulmazlıkları, hem de korumaları vardır.. Dokunulmazlığı olan araç ve ayrıca belde silah! Milletvekilleri bu ülkenin başındaki mafya lideri midir? Yoksa milletin söylemlerini Meclis'e taşımada yükümlü vekil midir? Gelsin biri bunu bana anlatsın... TC Anayasası'nda belirlenen ilke ve esaslarına sahip çıkmak, onları kabullenmek, onları korumak, Türk milletinin refahı için çalışmak, onların isteklerini Meclis'e iletip bu istekler üzerinde çalışmalar yapmak milletvekilliği... Bir milletvekilinin, vekillerin görevi budur. İyi bir milletvekili cebini doldurmaz halkı doyurur. Bu tip milletin vekili olamayan vekillere şu söz aklıma geldi: Mustafa Kemal'in söylediği "Köylü milletin efendisidir" sözünü "vekil, milletin efendisidir" şeklinde kendine uyarlamış part-time insanlar. Hoşça, sağlıkla kalın. Ama en önemlisi adam gibi adam kalın.