



Zamana sığmayan

İktisadi paradigma: Değer

Değer ve prensipleri olan her fert ve toplum yapacağı her işin sonuçlarının sorumluluğu ile hareket eder. **Sonunu gören kişi ve toplumlar hata yapmaktan çoğu zaman emin olurlar.** Bir başka ifade ile atacağı adımların hesabını bin düşünür bir atarak yaparlar. Böyle olunca sağduyu ve hikmet vücuduna gelir.

Sağduyunun olduğu yerde ise cehalet, hissi sakim, zulüm ve abesiyet mevcut olmaz. Bu sağduyuya bir de dürüstlük prensibinin eklenmesini düşünün, işte o zaman kişinin ve toplumun üç boyutlu hayatına huzur ve ahenk hâkim olur.

Sözde, fiilde ve takrirdeki ahenk iyi, güzel ve hikmet ile yüklü sonuçları beraberinde getirir. Ferdin hayatına değerler hakim olursa değerli sonuçlar ortaya çıkar. Aşvâiyet hakim olursa, gündelik uğraşları ve rüzgârın etkisiyle "ayağı yerebasan" neticeler elde etmek imkânsız olur. **Şu gökklubbenin altında güzel ve hoş bir seda bırakabilmek için illâki sonu görebilen bir dosta ihtiyaç vardır.** Dost kişiye zor zamanda can ilesini oluverir; hayatını kurtaran sonun geldiği anda; ruhuna huzur verir dnyasının içindekilerinin ve dışındakilerinin üstüne üstüne geldikleri bir anda.

"**Her kişiye lâzım**" denir ya, aslında sonsuzluk yolunun her yolcusuna lâzımdır böyle bir can dostu. Bu can dostu, dostunun iyiliği için dostunun gazabından korkmadan lâzım olan değerleri, iyilik, merhamet, vicdan, adalet, halkaniyet, dürüstlük, şeffaflık, denge, ölüm... yeri geldiğinde hatırlar. İnsan hem iyiliğe hem de kötülüğe meyilli olarak arastırta yaratılmıştır. **Her insanda aynı değerler mevcuttur.** Hangi güç ağır basar ise kişinin o tarafa yöneleceği kaçınılmazdır. Dost kişiyi selâmete götürecektir yolu gösterir. **Dostu olmayan hayatı maddi gözle görür. Bütün algıları kazanmak ve üstün gelmeye ayarlıdır.** Hiç bir insani değer anlamı yoktur. Sadece kazanma ve kâr amaçlı çalışan bir ekonomistten daha tehlikeli bir tüccar olabilir mi. Kazanmak için fakirinin elindeki kuru ekmeğe göz dikip, zorla almaktan çekinmeyecektir. Hep kâr elde etmek için entrikalar çevirecek toplumu köleleştirmek onun için ekonominin bir normu olacaktır. Siyasi iktidarın devamı için acmasızca kan dökmek bir yöneticiye normal gelecektir.

Kendi halkını topluca katletmek onun için mazlumlar iktidar kurbanları olarak âsiler ve teröristler olarak anlacaktır. Bir tüccar yada devlet reisi, bir hâkim yada din adamı olmak hiç farketmez, sonuç değişmeyecektir, eğer yol gösterecek bir dosttan mahrum kalırsa ise. Farklı versiyonlarda zulüm, kan ve gözyaşı mülbah görülür hale gelecektir. Bu yüzden hep kazanma ve hep kazanma üzerine kurulu bir sistem, ekonomik yada siyasi farketmez, çok tehlikelidir. Mısır'ın devrik başı Hüsnü Mübareğin bir can dostu olsaydı elbetteki sorunun böyle olacağı ona anlatacaktı. Tunus'un devrik diktatörü Zeynelabidin bin Ali'ye sorunu hatırlatacak bir dost olsaydı yıllarca kendi öz halkına kan kusturabilir miydi. Oysa şu anda yine hep kazanması gerektiği yanılgısı ile halkın üzerine insafsızca ateş açan Muammer Kaddafi zulümle âbâd olunamayacağı kendisine hatırlanmış olsa idi bunca yaptıklarına yapabilir miydi. Ömürleri boyunca Batı'nın istediklerini yaparak iktidarda kalan bu ölümlü göremeyen gözül perdeli zâlimler, menfaatinin ellerinden geçeceğini anlayan aynı Batı tarafından bir çarpıda düşman ilan edilmedi mi. **Çünkü aynı Batı aynı değer yoksunluğundan muzdardır.** Kuldalar oynatanların sonu da mazalesef kuldalar gibi olacaktır. Halkın uyarısına hiçbir sahte oylar engel olamayacaktır. Keşke onları bari doğrudan ve ölümsüz değerleri anlatacak bir dosttan olsaydı. **Biz buradan halâ aynı değer yoksunluğu ile varlık kazanmaya çalışanlara sesleniyoruz.** Eğer aldınız başınıza almaz ve sağduyuya kulak vermezseniz sizin sorunuz da bunlardan farklı olmayacaktır. **Sağduyu sahibi insanların sesine kulak verin ey Batı!** Bu değerlerin iktisad açısından tartışılıp bir yol haritası çizilmeye çalışıldığı "AIF International Symposium 2011, Talent Development: The New Paradigm" başlıklı konferans 07-08 Nisan 2011 tarihinde Kuala Lumpur Hilton Otel'de gerçekleştirildi. Konferansta simultane bir gelişmenin olabilmesi için işverenle işçi arasında değerler yumağının varlığına vurgu yapıldı. **Değerlerin olmadığı bir ticari yada sosyal müessesede kaos hakim olur.** Zengin daha zengin fakir daha fakir olur. Siyasi otorite gücünü sağlamlaştırmak için baskı ve zulme başvurur. Oysa uyanıcı mekanizmaların varlığı hem ekonomik hayatı hem de siyasi hayatı dengede tutarak toplum ve yöneticilerin birlikte ilerlemesini sağlar. İslâmi finans konusundaki açıklayıcı yorumları ile katılımcılara geleneksel bankacılık ile İslâmi bankacılık arasındaki farkı sağduyulu yaklaşımla açıklamaya çalışan Prof. Dr. Abbas Mirakhor, INCEIF İslâmi Finans Başkanı'nın bildirisine oldukça ilgi uyandırdı. Günümüz toplumunda, değer algısının çok zayıfladığı bir ortamda, **herşeyden önce ekonomistlere güven, dürüstlük, merhamet, adalet gibi Qur'an'dan ve Sünnet'ten alınan evrensel değerlerin öğretilmesi ertelenemez zaruretlerdir.** Bu değerler üzerine ekonomik teorilerin ve gerçeklerin inşa edilmesi hem toplumun hem de müesseselerin devamlılığı için vazgeçilmez unsurlardır.



CHP'nin seçim stratejisine bir bakın!

Seyim tarihi yaklaştıkça bazı gerçeklerde ortaya çıkmaya başladı. Meclis'e girebilme uğruna BDP ile seçim ittifakı yaptığı ortaya çıkan CHP'nin oy kazanmayı ülkeye hizmet çabaları ile değil, kurgularla ve gizli planlarla sağlamayı hedeflediği belli oldu. Zaten aksi bir durum da beklemiyorduk. Bilinen CHP taktiklerine yeniden şahit olmuş olduk. Şimdi burada birilerinin BDP'nin demokratik hukuk devleti çerçevesinde kurulmuş siyasi bir örgütlenme olarak CHP ile ittifak yapmasını doğru bulmadığı gibi bir takım laf ebeliklerine soyunacaklarını pekâlâ biliyoruz. Ama demokratik olarak kendini ifade edebilme hürriyetini algılama sorunu bulunan BDP'nin ülkenin huzur zeminine dinamit koyma ahlakını da açıkçası hiç benimsemiyorum. Halkı sivil itaatsizliğe çağırarak kadar, camilerde imamların arkasında saf tutmamaya çağırarak kadar ileri giden bir zihniyeti seçimlerde yüksek oy oranı tutturabilme uğruna meclise daha güçlü sokma çabaları da CHP'ye normal gelebilir. Ama kurulan bu oyunun asla tutmayacağına halkımızın engin feraseti damgasını vuracaktır. "Benim adım

Kemal" gibi komik gerekçelerle halkımızdan oy isteyerek isminin mi şahsının mı mucize kaynağı olduğunu anlayamadığımız bu ana muhalefet partisi lideri ülkenin içine gireceği girdaba yeşil ışık yakarak ne yapmayı amaçlıyor? Bugüne kadar kabul görmüş hiçbir projenin altında imzasını görmediğimiz bu siyasi partinin Haziran 2011 seçimlerinde halkımız tarafından suratinde patlayacak sert şamamın acısını siyasi hayatının bitimine kadar unutmayacaktır.

CHP'nin sürprizleri bitir mi? Bitmez tabii ki, halkımızın vicdanını derinden yaralayan Ergenekon soruşturması sanıklarının da dokunulmazlık zırhıyla kuşatılmak için meclise taşınmaya hazırlanan CHP, isimlerini Ergenekon'la birlikte zikretmeye başladığımız Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Mehmet Özbek, İlhan Cihaner ve Tuncay Özkan gibi isimlerle vatani kurtarma (!) adına baya bir mesafe kat edecek gibi görünüyor?

Değerli halkımıza buradan haykırıyorum. CHP'nin seçim stratejisine bir göz attığınızda ülkeye kazandırmaya söz verdiğiniz inandırıcı kaç icraat vaadi duyduunuz? CHP, Bir taraftan Ergenekon'la kamuoyu vicdanını yaralayan gelişmelerin baş sanıklarının, diğer taraftan da BDP ile ittifak ederek, PKK'ya açılan destek veren birilerinin meclis çatısı altına taşınmasıyla çıkacak siyasi bunalımın baş mütesebbibi olmaya hazırlanıyor. Buyursun bakalım birazda bu yoldan devam etsin. Zamanı geldiğinde milletimizin engin tercihleri karşısında siyaset mezarlığına bu partide gömülür.

CHP, doğu ve güneydoğudan oy tırtıklamak için yaptığı böylesine ferasetsiz girişimlerinin bedelini açıkçası seçim sandıklarında pahalı öder. Sen oy toplama yöntemini bu şekilde belirleyeceğine, orada yaşayan halka ne gibi yenilikler getirmeyi taahhüt ediyorsun Kemal Bey? Lütfen bunu açıklar mısın?

Halkımıza buradan seslenmeyi görev telakki ediyorum. Bu CHP tarafından açıklanan vaatlere asla kendinizi

kaptırmayın. Yukarıdaki satırları tekrar okuduktan sonra bir düşünün. CHP'nin hükümet ortağı olduğu yılların memleketimize getirdiği ekonomik, sosyal ve siyasi darboğazları göztünüzün önüne bir getirin. Açıkçası şunu ifade etmek isterim. Bu Kemal Bey, bulunmaz Hint Kumaşi falan değil. Hiçte farklı bir yönü yok. Önceki dönemlerde alıştığımız CHP'nin başındakiler ne ise bu da onun aynıdır. CHP samimi ise, gelecek dönem için partisi kanalıyla meclise girerek siyasi ortamın gerileceğinin şüphesiz olduğu Ergenekon sanıklarının milletvekili aday gösterilmeyeceğini halkımıza bir haykırın. Devamında da BDP ile seçim ittifakı yapmayacağı ve o kanattan kimseyi partisinden aday göstermeyeceğini çıkıp halkımıza mertçe haykırın.

Televizyonlarla, basındaki boy boy reklamlarla bu milletten altından değerli bir oyunu almak kolay değildir. Milletimiz uyanmıştır. Ak Parti iktidarıyla özlendi yatırımlara kavuşan ülkemizin yükselişinde sürekliliği sağlamak amacıyla Ak Parti iktidarının tekrar tek başına iktidar olacağından söz ediliyor. Bunu bilen CHP, iktidar partisiyle yarışmak için, onun getirdiği yeniliklere alternatif ne gibi hizmetler yapmayı taahhüt etmektedir? Buyursun. Önce bunu bir açıklasın. Üç, beş oy fazla alabilmek için kamuoyunun vicdanını sarsacak gelişmelere imza atması. CHP'nin zaten mevcut alacağı oy, eğer düşmezse toplam seçmenin dörtte birine tekabül ediyor. Bunu da sağdan soldan katkularla destekledikten sonra ola ki bir hükümet ortağı olması durumunda, her kafadan farklı ses çıkacak olan bir hükümetin ülkeyi nasıl bir siyasi krize sokacağına tekrar vurguda bulunmak istiyorum. Ak Parti iktidara gelmeden yani 2002 seçimlerinden önce ülkemizi yöneten çok başlı koalisyon hükümetinin halkımıza yaşattığı depresyonu ve umutsuzluğu hatırlayıp, ellerinde o dönemden çok farklı bir mucize reçetesinin (!) olmadığını burada bir daha hatırlatayım dedim. Aman oyununuza iyi sahip çıkın.

Konya Şeker'den üreticiye 450 milyon lira

Yaptığı yatırımlarla tarım sektörünün kalkınması ve tarımsal sanayinin gelişiminde öncü konumda olan Konya Şeker, avanslardan sonra kalan bakiyeyi de bugün üreticilere ödüyor ve 2010/2011 yılı kampanya döneminde toplamda 450 milyon liralık pancar bedeli ödemelerini tamamlıyor

2010/2011 kampanya döneminde Konya Şeker hinterlandında bulunan ekim alanlarında 22 bin 500 aktif üretici tarafından yaklaşık 3.446.000 ton şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi. Son on yıldır olduğu gibi ürün bedellerinin yarısından fazlasını bu kampanya döneminde de gübre, tohum, mazot, ilaç, şeker gibi aynı avans ve nakdi avans olarak üreticilerine, pancar teslim almadan önce ödeyen Konya Şeker artık gelenek haline getirdiği uygulamayı pancar bedellerini de güntünde ödüyor. PANKOBİRLİK ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, kampanya döneminin başlangıcından itibaren daha pancar teslim almadan üreticiye avans olarak 236 milyon TL'lik peşin ödeme yaptıklarını ve bugün gerçekleştirilecek ödeme ile birlikte Konya Şeker'in bu yıl üreticilere toplamda 450 Milyon TL'lik şeker pancarı bedeli ödemesini gerçekleştirmiş olacağını



nı belirterek şu açıklamayı yaptı: "Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da pancar teslim almadan üreticilerimize karşı yükümlülüğümüzü yerine getirmiştik. Üretimizi pancar tohumunu henüz tarlaya atmadan önce desteklemeye başlamıştık. Bu desteğin erken başlaması bizim açımızdan elzemdir ve üretici mize karşı da asli vazifemizdir. Çünkü bizim olmazsa olmazımız üreticinin tarımsal faaliyetini sürdürmesidir. Nakdi ve aynı avans uygulaması da bu amaç gerçekleştirmenin en önemli ayaklarından biridir. Biz üreticimizi tarlasını ekime hazırlarken, ekerken, çapalarken, sularken velhasıl üretimin hiçbir aşamasında ele güne muhtaç etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz, üretici üretimin finansman boyutunda tefecinin eline düşerse emeğinin karşılığı olarak kazanacağına başkaları ortak olur. Girdi temin edemezse o tarlalar ya boş kalır ya da ürün niteliğinden çok şey kaybeder.

Trafikte eğitim seferberliği devam ediyor!

ULAŞTIRMA Bakanlığı'nın koordinasyonunda, trafikte sorumluluk bilinci alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar işbirliğinde ve TÜVTURK'ün desteği ile hayata geçirilen "Trafikte Sorumluluk Hareketi" projesinin "Sorumlu Vatandaş Hareketi" isimli ayağı devam ediyor. T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, trafikte sorumluluk bilinci alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar işbirliğinde ve TÜVTURK'ün desteğiyle hayata geçirilen Trafikte Sorumluluk Hareketi, kısa zamanda pek çok çalışma gerçekleştirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2010 Mayıs ayında tanıtılan ve bu hareketin ilk ayağı olan "Güvenli Taşıt Hareketi"nde, ticari vasıta sürücülerine taşıt güvenliği ve trafikte can güvenliği için hangi kurallara uyulması gerektiğine dair eğitim verilmişti. Edirne'den yola çıkan özel donanımlı "Güvenli Taşıt Hareketi"

TIR'ın uğradığı illerde katılımcılara şehir içinde ve şehirlerarası yollarda emniyet kemeri takmanın gerekliliği ve alkolün sürücüler üzerindeki etkisi, alkol gözlüğü ile emniyet kemeri simülasyonlarıyla uygulamalı olarak anlatılmıştı. Yine ilgili ildeki Şoförler Odası'nın organizasyonu ile ticari vasıta sürücülerini bir araya gelinerek taşıt güvenliği ve trafikte dikkat edilmesi gereken önemli konular hakkında uzman eğitimci tarafından eğitim verilmişti. Güvenli Taşıt Hareketi'nin Konya ayağı ise 23 Temmuz 2010'da Kulesite Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşmiş, aynı gün Konya Şoförler Odası'nda gerçekleştirilen eğitimle ticari vasıta sürücülerine ulaşılmıştı. Projenin bir diğer ayağı olan "Sorumlu Vatandaş Hareketi"nin 2011 etkinlikleri Konya'da start aldı. 11 Nisan 2011'de Rixos Otel'de gerçekleşen eğitimlere Halk Eğitimi Merkezi eğitimcilerinin ilgisi büyüktü.

"Gençlik Peygamberin izinde"

İLİM Yayma Cemiyeti Konya Şubesi yurtlânda kalan öğrenciler kudu doğum programı ile Hz. Peygamberi andılar. İçerdiği tamarin öğrenciler tarafından hazırlanan ve Alaaddin Keykubad salonunda gerçekleştirilen programa gençler yoğun ilgi gösterdiler. Öğrencilerin naat, şiir ve denemeleri ile süslediği programda Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat bir konuşma yaptı. Doç. Dr. Polat konuşmasında Hz. Peygamberin İslam medeniyetinin kuruluşunu gençlerle yaptığını dikkat çekti. Sahabenin genç yaşta önemli sorumluluklarını aldığını ve bundan da başarıyla çıktığını

hatırlatan Doç. Dr. Polat, bunun Hz. Peygamberin gençlerle kurduğu bağ ile mümkün olduğunu belirtti. Katılımcıların son dakikaya kadar ilgi ile takip ettiği program veda hutbesinin okunması ve dua ile sona erdi. Program sonrasında misafirlere balı süt ve helva ikramı yapıldı. **Memleket**



LG-ERICSSON

Eski telefon santralinizi geri alıyor, yerine yepyeni
LG-ERICSSON Hibrid Santral veriyoruz.



Kampanya
fiyatlarımızı öğrenmek,
ücretsiz keşif ve
danışmanlık için bizi arayınız!

Erkin

TELEKOM - GÜVENLİK - NETWORK

Nişantaş Mah.Tamer Sokak Buluş Sitesi C Blok No:9/A

Tel: 0 332 238 24 24 Fax: 0 332 238 24 25

www.erkintelekom.com.tr