



alata
BALÇILAR

Rıza Konevi Vakfı Eğitim ve Kültür Dergisi | ŞUBAT | 2012 SAYI 6

ALÂK SÜRESİ İLE KARŞILANAN ÖĞRENCİLER



Doç. Dr. Saim KAYADİBİ
Uluslararası İslam Üniversitesi
Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi
Kuala Lumpur, Malezya

İNSANA yaratılışındaki mayayı hatırlatarak karşılayan dikili taş kampüs kapısından giren her bir ilim yolcusuna farkındalığın en hassas boyutunu sunmak istemektedir. Kula kul olmaktan kurtulmayı öğütleyen özgürlük timsali dikili taşın üzerinde, Kur'an'ın 96'ncı suresi olan Alak suresi yazılıdır. Baskı ve korkudan uzak sadece bilimsel çalışmaya odaklı öğrenciler yetiştiren ve evrensel boyutta vizyon aşıl原因 bu kurum Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'dir. (IIUM) Bilginin İslamileştirilmesi projesinin temel felsefesini eğitim hayatına geçirmek için 1983 yılında kurulan bu

üniversite yetiştirdiği çaplı bilim adamları ile dünyanın dört bir yanında adı ve saygınlığı gün geçtikçe daha da artmaya devam etmektedir. İlk zamanlar küçük bir okul binasında hizmete başlayan Üniversite daha sonra bütün İslam Konferansı Teşkilatı üyelerinin katkılan ile dünya çapında saygın bir üniversite olarak hizmet sahasını genişletmiştir. Sırtını ormanın derinliklerine dayamış, oldukça geniş bir alana yerleşmiş tertemiz havası ile gökyüzünden bakıldığında yemyeşil orman içerisinde masmavi bir denizi anımsatır. Kampüs bünyesinde yurtları ile öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler ile tarifi imkansız bir ilim irfan şehri yapısındadır. Bir öğrenci bir yıl boyunca kampüs dışına çıkmadan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlar mevcuttur. Güvenlik açısından hiç endişeye gerek yok. Kız öğrencilerimiz özgürce ve hiç bir baskıya maruz kalmadan gönül rahatlığı ile burada eğitimlerine devam etmektedirler. Üniversitenin eğitim sistemi Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumları ile aynı paralellikte hatta daha kapsamlı hizmet vermektedir. Diğer üniversitelerden mezun olan öğrenciler iş bulmada zorlanırken bu üniversiteden mezun olanlar için iş bulma diye bir sıkıntı yoktur. Son yıllardaki ciddi çalışmaları ile devletin gözüne girmeyi başarabilen IIUM "araştırma üniversitesi" olabilmek için bütün gerekli şartları yerine getirmiş büyük bir olasılıkla bu yıl sonunda araştırma üniversitesi olarak bakanlık tarafından onaylanacaktır.

Malezya Ekolü

Yetiştirmiş olduğu çaplı bilim adamları ile Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini üzerine çeken Uluslararası İslam Üniversitesinden kimler gelip geçmedi ki: Ahmet Davutoğlu, Sabri Orman, Yusuf Ziya Özcan, Mehmet Maksudoğlu, Hulusi Yavuz, Faruk Beşer, Yunus Vehbi Yavuz, Beddrettin Çetiner, Ahmet Turan Aslan, Cüneyt Eren, İbrahim Kafi Dönmez, Alparслан Açıkgöç, Mehmet İpşirli, Murat Yasalci, Cemil Akdoğan, Bilal Kuşpınar, Teoman Duralı, A.H. Şafak, Selahattin Eroğlu, Ali Uğur, Suat Yıldırım,

Beytullah Gültekin Çetiner, Serdar Demirel ve ben deniz Saim Kayadibi. Bu çok kıymetli hocalarımızdan sadece geriye Cemil Akdoğan ve son iki saydığım isimler kalmıştır. YÖK'ün bilimsel yapısına kavuşmaya başlaması ile tekrar bilim adamı akışının buraya doğru başlayacağını ümit etmekteyiz. Bu adı geçen donanımlı bilim adamları her biri kendi sahasında en üst platformda ülkemize hizmet etmektedirler. Dış politikada adeta devrim yaratan Davutoğlu ekolü diye bir anlayış yerleşmiştir. Stratejik Derinlik kitabı ile sadece Türk Dış politikasına değil aynı zamanda dünyanın birçok dış politika uzmanına, tinktank kuruluşlarına ilham kaynağı olmuştur. Taşkentliler'in hem Türkiye hem de dünya için bir fırsat olarak armağan ettiği en nadide bilim adamlarından biridir. Yusuf Ziya Bey ise YÖK'te kahramanca yapmış olduğu bilimsel devrimi ile örnek teşkil etmektedir. Özgür olan her bir kadının doğal yaşam ve insanlık hakkı olan başörtüsü meselesine getirmiş olduğu çözüm arayışları; üniversitelerin bilim üreten bir kurum olabilmesi için gösterdiği mücadele; ilim irfan yoksunu, evrensel insan haklarını hiçe sayan davranışları ile yüksek eğitim camiasına kök söktüren rektörlere haddini bildirmesi ile görevini layıkıyla yerine getirmektedir.

Potansiyel Güç Merkezi

Donanımlı hocalarıyla adını zirvelere taşıyan Uluslararası İslam Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel çalışma aşkı ile 85 ayrı dünya ülkesinden buraya geliyor olmalarında elbette akademik kadronun yanında öğrencilerin özveri ve fedakârlıkları da vardır.

Türk öğrencilerinin sayısı Türkiye'den gelen hocaların sayısı ile doğru orantılı olarak azalmış ve geriye sadece yaklaşık 50 öğrenci ve üç hoca kalmıştır. Üzüntüyle belirtmek gerekirse Uluslararası İslam Üniversitesi de Türkiye'deki ferasetsiz 28 Şubat politikalarından nasibini almıştır. Yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye'den gelecek öğrenci sayısında bir artış olması beklenmektedir. Eğitimi burada yapan ve yapacak öğrenciler için parlak bir geleceğin beklemekte olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten burası kişiye alması gereken olmazsa olmaz bir dünya görüşü enjekte ediyor. Özgüvenle birlikte mayalanan bu dünya görüşü, geleceğe yön verici bir güce dönüşüyor. Bu nedenle gerçekleştirilmek istenen hiçbir hedefin yarıda kalacağına ihtimal verilmiyor. Yeni oluşumlar için taze kanlara ihtiyaç var. Burasının hem hocalar için hem de öğrenciler için ciddi fırsatlar içerdiğini söyleyebilirim.

Rûmilerin Nâmütenâhi Vizyonu

Güneydoğu Asya'nın yıldız ülkesi Malezya ile Ortadoğu'nun hilâl şekli denizlerine sahip Türkiye'nin ilişkilerinin derinliği Türkler'in Anadolu'ya gelişleri kadar eskilere dayanır. Nasıl ki Türkler Ortaasya'nın siteplerinden, Anadolu'nun engin yaylalarına giderken geçtikleri yerlerde iz bırakıp çevre oymakları da yalnız bırakmadıkları gibi Hint denizinin ötelelerine uzanmış yetim Güneydoğu Asya'yı da dervişlerini göndererek yalnız bırakmamışlardır. Rûmiler diye bilinen dervişler Güneydoğu Asya'nın Malay toplumuna İslam'ın barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik anlayışını oniki ayı sıcak geçen bu ekvator iklimine bir bahar esintisi gibi bırakıvermişlerdir.



Mütevazı, ağırbaşlı ve olgun duruşlu bu Bumiputralar (yerli halk) hayatlarını inandıkları değerler üzerine kurmakta özel gayret sarfetmişlerdir.

Rûmilerin sağtığı bu dostluk ve kardeşlik tohumları kısa sürede meyvelerini vermiş Ortadoğu'nun kalbi ile hiç kesilmeyen sürekli ve sıkı bir bağ kurulmuştur. Türk-Malay (Malezya) ilişkilerini, bu bağlamda üç aşamada değerlendirebiliriz.

Birinci aşama onüçüncü yüzyıla kadar dayanır. Bu dönemde Ortadoğu'dan gelen Arab tüccarlarının İslâm'ı ticaret yoluyla yaymak için ilgi duydukları bu bölge Anadolu'nun Rumi'leri için de aynı niyetle ilgi odağı haline gelmiş ve bütün imkânlarını seferber ederek buralara kadar gelmişlerdir. Moğollar'ın Anadolu'ya seferlerinin yanında bu bölgeyi de ihmal etmedikleri tarihi bir gerçektir. Bu nedenle Hint Yarımadası kaynaklı Sünni İslâm'ın buralarda yayılmasında ciddi rolleri olmuştur. Ünlü Fransız tarihçilerinin araştırmaları bu gerçeği teyit etmektedir. Hurgronje'ye göre Rûmi'ler Anadolu Türkleri'dir.

1511 yıllarında Portekiz ve Hollandalıların saldırılarına karşı Osmanlı büyük bir deniz filosu göndererek Malay toplumunu yalnız bırakmamıştır. 20. Yüzyılın başlarına kadar belirli aralıklarla, ama hiç kesintiye uğramadan Türk-Malay ilişkileri devam etmiştir.



Osmanlı'nın bu Güneydoğu Asya halkını korumasına karşılık hiçbir maddi ödemeği kabul etmediği görülür. Yine Açe Sultanı Abdurrahman'ın Hollanda saldırısına karşılık Osmanlı'dan yardım istemesi üzerine 1868 de Mithat Paşa büyük bir donanma ile Sumatra adasına gönderilir.

İkinci aşama Cennet Mekan II. Abdülhamit'in Pan-İslamizm siyaseti ile başlar. Bu olağan üstü siyaset adamının vizyonu karşısında Batılı Sömürge ülkeleri endişe ve korkularını her fırsatta dile getirmişlerdir. Çünkü Osmanlı Sultanı Malay (Malezya) halkının gözünde Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak biliniyordu. Sultan II. Abdülhamit bu siyaset bağlamında 1897-1899 yılları arasında Muhammed Kamil Bey'i Batavia'ya göndererek İngiliz Sömürge siyasetine korkulu yıllar yaşattırılmıştır.

Üçüncü aşama Halifelik'in kaldırılmasından sonraki dönemdir ki, bu dönemden sonra bile ilişkilerimiz güçlenerek devam etmiştir. II. Abdülhamit'in Johor Sultan'ı Abu Bakar'a hediye etmiş olduğu Ruqayyah hanım ile zaten yeni bir oluşum dönemi başlamıştı. Ungku Abdul Hamid ile evlenen Ruqayyah hanım üç erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuklardan biri olan Ungku Abdul Hamid bir önceki Malaya Üniversitesinin Rektörü olan Ungku Abdul Aziz'in babasıdır. Daha sonra ilk kocasını kaybeden Ruqayyah Hanım Dato Jaafar ile ikinci evliliğini yapar ve bu evlilikten de yedi çocuk dünyaya getirir. Bu yedi çocuktan biri olan Dato Onn, Birleşik Ulusal Malay Partisi'nin (UMNO) kurucusudur ve onun oğlu Tun Hussein Onn da Malezya'nın üçüncü başbakanıdır. Türk-Malay kardeşliğinin gelişmesine katkı sağlayan Ruqayyah Hanım tekrar kocasını kaybedince Yemenli bir tüccar olan Ali al-Attas ile evlenir. Bu evlilikten de üç yetenekli çocuk dünyaya gelir ve bunlardan Hussein Alatas (ö. 2007) büyük bir sosyolog ve Malay Hareket Partisi'nin kurucusudur. Diğer oğlu Seyit Naquib al-Attas ise (d. 1931) Malezya'nın yetiştiği en derin mutasavvıf ve düşünürü aynı zamanda Uluslararası İslam Üniversitesinin kurucuları arasındadır.